

Till ungdomen!

Vi inbjuda er härmed till inträde i vår socialistiska ungdomsklubb.

Hvad vi vilja? — Jo:

Vi vilja af all förmåga sträfva att förverkliga de socialistiska principerna.

Vi vilja ett sådant ordnande af samhällsförhållandena, att de som arbeta få hela, och ej blott en ringa del af sitt arbetes afkastning. Som det nu är, skörda de kapitalegande, som litet eller intet utträta, största delen deraf.

Vi vilja fred mellan folken. Vi anse oss som bröder hvilket folkslag vi än tillhöra. Vi arbetare ha ingen anledning försvara ett fosterland som nekar oss snart sagdt allt — utom rätten att svälta. Må öfverklassen försvara sitt fosterland! Vi arbeta för stärkande af arbetarnes internationella solidaritet, för arbetarnas samhörighetskänsla. Denna sträfvan anse vi mera värd än alla fosterländska fraser.

Ett viktigt led i den socialistiska ungdomsrörelsens agitation är bekämpandet af den religiösa idiotien. Religionen är en fiende till framåtskridandet och till arbetarnas frigörelsesträfvanden. Vid lönekonflikter och dylikt är det oftast de religiöse arbetarne som spela förrädare. Det religiösa inflytandet måste bort om vår sak skall vinna framgång.

Vi fråga er nu: äro ej dessa saker värda att kämpa för? Svarar ni ja — hvilket ni som arbetare böra — så är äfven er plikt att göra något för dem, och detta kan ni genom att ingå i

Malmö Socialistiska Ungdomsklubb.

Malmö Socialistiska Ungdomsklubb sammanträder 2:dra och 4:de måndagen i hvarje månad, kl. 8 e. m., sal n:r 4, Folkets Hus.