

Ur Pehr Noréns dagbok 18 mars 1871

18.

För omkring 20 år sedan var det här i Kolldemo några själar, som vaknade ur den svåra tunga dödssömnen hvare då alla lågo. Det var cirka 4 a 5 personer som började gå tillsammans och läsa Guds ord. Så kom det en skollärare från Bålnäs och läste för dem några gånger. Men då vaknade fienderna, och reste sig som en man för att för att göra slut på detta svermeri och den kära skolläraren, blef med våld borttjörd. Bönderna uppmanade sina Drängar, att för hvad pris som hälst, göra slut på läsarsamlingen. Och de gjorde det äfven med våld och knuffningar. Vid för vid förbigåendet af en gård upphöjde de honom i vädret och gingo till fönstret och ropade; Stig upp får ni se frälsaren.

Så följde de honom och öfveröste honom med skymf och smädelser refvo sönder hans kläder, och när de skilgdes från honom, hotade de honom, att om han kom en gång till skulle han hafva lifvet till låns. Ja de bemödade sig sedan en lång tid för att se efter om han skulle komma dit. Men det blef slut han tordes ej gå dit mer. Så kallade de då det goda ont. Nu kalla de det onda godt.

För 3 år sedan for en skomakare till Amerika, M Norell. Och hans Hustru, för att då föda sig och 5 barn började Zvejzerirörelse. Der söpo de, der höls dansstugor. Der var ett riktigt horhus. Och mit i detta elende blef hon hafvande. Och dertill besmittad med venerisk sjukdom. Då kom hon till Hudiksvall för att bli botad. Och der födde hon ett barn, det blef dödt. När hon kom hem, blef det samma elende och fortfar ännu.

Läsarsamlingen gorde de slut på de första veckorna eller månaderna. Men detta Djefvulens näste har fådt fortfarit i 3 år utan att den "Hedervärda" "Christliga" församlingen har försök att få bort densamma. Nej tvert om det finns Bönder i byn som skaffar hem bränvinsankrar åt henne. Ack! Hvad sant det är att: "Menniskorna älska mer mörkret än ljuset" Hvarför? "Jo, Ty deras gjerningar äro onda". I ären af den Fadren Djefvulen och hans begär villjen i efter följa.